



Henrik, Sara, Nellie och Laban trivs i Säffle. Ett rikt utbud av kultur och fritidsliv och en rad utflyktspärlor gör att familjen kommit till rätta.

Aktiva Säffle-mässan 16 maj klockan 10-14

Är du nyinflyttad till kommunen?
Bor du redan här?
Är du på besök?

Oavsett vilket är du välkommen för att upptäcka hur du kan berika din fritid inom kommunen, testa olika aktiviteter, se uppträdande eller hitta ditt drömboende.

Varmt välkommen till
Medborgarhuset i Säffle!

Henrik och Sara har hittat hem i Säffle

Det är fem år sedan Henrik och Sara Andrén, båda 33, packade flyttlasset och lämnade Karlstad till förmån för Säffle.

- Vi hade nog aldrig föreställt oss att vi skulle bosätta oss i Säffle, skrattar Henrik och Sara. På den tiden funderade vi snarare på att flytta till Örebro. Men vi är båda lärare och det öppnade upp sig med bra jobbomgångar för oss båda i Säffle. Till en början tänkte vi pendla från Karlstad, men det blev både dyrt och tröttsamt, och när vi började undersöka husmarknaden i Säffle såg vi vilka förmånliga priser det fanns och vilka fina hus vi hade att välja på. Vi är väldigt glada över att vi vågade satsa på att flytta till Säffle.

Nära till allt

Numera har paret fått tillökning i familjen. Barnen Nelli, 4 i sommar, och Laban, 2, njuter av den grönskande trädgården i stadsdelen Norelund.

- Vi tycker verkligen om vårt hus. Det är stort och luftigt, och ligger bra här med nära till allt. Just avstånden är förstås en stor fördel med småstaden. Det är nära till skolor, dagis och affärer.

Rikt utbud

Familjen har intressen av både kultur och friluftsliv och tycker att Säffletrakten erbjuder ett ovanligt rikt utbud.

- Vi har hittat mängder av smultronställen. Det är fantastiskt hur hela Vänern bara öppnar upp sig. Ibland sätter vi oss i bilen och åker ut på Värmlandsnäs på måfå. Det finns mängder av små badstränder och utflyktspärlor att upptäcka. Och inom kulturen händer det ju hur mycket som helst, med Säffleoperan, Sagasalongen och en massa olika musikföreningar som hittar på kul saker.

Våga ta kontakt

Henrik och Sara har gott om tips på vad man kan göra när man är ny

i staden.

- Våga fråga och ta kontakt! Säfflebor är härliga och positiva och vill gärna hjälpa till. I Säffle har vi ju marknader, stadslopp, skördefest, Medis och en massa annat. Gå dit och delta! Vi var själva aktiva inom bowlingsporten och hade en del kontakter i Säffle därigenom, men i övrigt har vi fått bygga vår sociala krets från grunden och det har fungerat riktigt bra.

Kärt återseende i Säffle

Sara berättar även att hon har fått vara med om ett kärt, och oväntat, återseende i Säffle.

- Min barndomsvän från Eskilstuna var här och hälsade på tillsammans med sin man för ett par år sedan. De är båda präster och letade jobb. Otroligt nog fanns det just då två prästtjänster lediga i Säffle som de sökte - och fick. Nu har de flyttat hit. Så efter att ha bott på samma gata Eskilstuna när vi var barn har vi nu återförenats i Säffle!

